

ZAANSTREEK – DDV 1 29-09-2014

Bibberen in Zaandam

De eerste wedstrijd van het seizoen. Vol goede moed en zelfvertrouwen gingen we naar Zaandam toe om daar de strijd aan te gaan. In de auto van Roep werd al druk gespeculeerd over het komende seizoen in de ereklasse en de mogelijke kampioenskansen van DDV 1. Met **Rob van W.** als topaanwinst + **Roep B.** die pas nog in Hoogeveen heeft laten zien wat hij allemaal kan + routinier en alleskunner **Herman van W.** + **Leo R.** die langzaam maar zeker weer naar een acceptabele vorm begint toe te groeien, werden de kansen hoog ingeschat. Tegen dat clubje uit de Zaanstreek, sterke dammers hoor dat wel, werden toch zeker geen grote problemen verwacht.

De wedstrijd begon toch wat stroef. Alleen Leo kwam makkelijker uit de opening en leek goede winstkansen te hebben tegen Barbara Graas. Voor de rest was er op de borden weinig sprake van Diemer voordeel, maar ach 5-3 is ook genoeg.

Maar hoe verder de avond vorderde hoe moeizamer het ging. Graas besloot na half negen alleen nog maar prima zetten af te leveren. Dat terwijl de Zaanstrekters op de andere borden de druk begonnen op te voeren. Gelukkig bracht een onverwachte denkfout van Leo's tegenstander Diemen op voorsprong. Zou het dan toch gaan lukken ?

Maar ondertussen stonden Herman (na een mislukte omsingeling tegen Paul Teer) en Roep (tegen de altijd degelijk en sterk spelende Wout Rijs) toch wel duidelijk minder. Bovendien kreeg Rob maar bitter weinig grip op het centrumspel van Peter Groot. Toen vervolgens Roep in een lastig eindspel ook nog een bokkie schoot, zag het er somber uit voor DDV. Maar gelukkig lieten Rob en Herman zich niet ontmoedigen en toonden zich in het vervolg van de wedstrijd onverzettelijk. Beide wisten moeilijke standen om te zetten in nadelige eindspelen, die vervolgens bekwaam naar remise werden geschoven en een 4-4 eindstand opleverde.

Zo konden we toch nog opgewekt aan de terugreis beginnen, het kampioenschap hebben we nog helemaal in eigen hand !!